

En engel har åbnet Guds vindue

Tekst: Niels Johansen 2015
Melodi: Werner Knudsen 2015

♩ = 130

1. En en-gel har åb-net Guds vin - due og syn-ger sin pa-ra-dis-sang, et ek - ko fra pa-ra-dis - ky - sten fra

7 ska - bel-sens mor-gen en - gang. Jeg stand-ser. Er ga-den for - an - dret? Kvar - te - rets ta - pet ble - vet

12 nyt? Nej, by - en og jeg er den sam - me, men pa - ra-dis-san-gen har lydt.

1. En engel har åbnet Guds vindue
og synger sin paradissang,
et ekko fra paradiskysten
fra skabelsens morgen engang.
Jeg standser. Er gaden forandret?
Kvarterets tapet blevet nyt?
Nej, byen og jeg er den samme,
men paradissangen har lydt.

2. Måske er jeg himmelsk forvirret,
men nu foldes hverdagen ud,
mens jeg står taknemligt på torvet
og hører en salme fra Gud.
Det er som min glæde får vinger
og hverdagens grålys fornys.
Nu åbner jeg døren til kirken
og tænder i globen et lys.

3. Jeg tror på, Guds søn er iblandt os,
mysteriet, hjertet forstår.
Jeg tror på, han beder for byen,
i dag, som han gjorde i går.
Jeg tror på, når dagen er gået,
og ord, der blev sagt, de er sagt,
så går han sin tur gennem byen,
jeg så ham i nat på sin vagt.

4. Her er jeg, en Thomas, en Peter.
En tvivlsom discipel, der tror.
En søgende, Kristus har fundet,
med plads i bekendelsens kor.
På plads, når vi lægger de mindste
i evighedshænder ved dåb,
og trøstede sender de døde
til Gud med opstandelsens håb.

5. En engel har åbnet mit vindue,
jeg synger min paradissang,
et ekko fra paradiskysten
fra skabelsens morgen engang.
Jeg synger min salme for byen.
Jeg synger om det, som jeg tror,
at Gudsriget vokser iblandt os.
Ufatteligt, her hvor vi bor.

Tekst: Niels Johansen 2015